

Debat over vrijheid en tolerantie met Bart-Jan Spruyt

‘Vrijheid’ en ‘tolerantie’ zijn meer dan ooit actuele thema’s in de huidige maatschappij. Tijdens het JansDebat van afgelopen woensdag waren Bart-Jan Spruyt, Paul Abels en Maarten Kater de sprekers en werd er gediscussieerd over deze thema’s.

Op deze avond werd ook het boek *Voor religie en vrijheid: protestantse teksten over rechtstaat, tolerantie en christelijk burgerschap* van Spruyt gepresenteerd, waarin hij bepleit dat niet het liberale verhaal over de democratische rechtsstaat, maar juist de christelijke traditie onmisbaar is om echte tolerantie in stand te houden.

Om echt christelijk tolerant te zijn, moet je pijn lijden: ondanks dat je het grondig oneens bent met een ander, moet je hem of haar wel de ruimte geven. Zit daar dan ook een grens aan? In principe wel; je veronderstelt dat de ruimte die je een ander geeft, ook aan jou gegeven wordt. Dat is wederzijds respect waarbij de liefde het uitgangspunt is.

Het werd een JansDebat met hoge opkomst. Ongeveer 250 mensen waren aanwezig bij deze bijeenkomst, de eerste van 2015. Voor de eerste helft van dit jaar staan er nog twee andere JansDebatten op het programma. De volgende keer is Arie Vermeij te gast als het gaat over de stelling: vrijheid vereist sterkere krijgsmacht. Tijdens dat debat (19 maart) zal Vermeij op een interactieve wijze zijn verhaal doen. Er zal ruimte zijn voor spannende vragen, als: mag je als christen doden? We zien u graag bij het volgende JansDebat!

Twitter: @jansdebat

Facebook: Jans Debat

Website: jansdebat.nl